

Donderdag 18 april, hebben Lindsey en ik (Esther) de presentatie de Held gegeven in Vlissingen. Petra was er ook bij.

We gaven de presentatie aan collega's van Manar. Allemaal studenten.

De locatie was wijkcentrum de Burgerij.

Om 13:00 uur moesten wij in de Burgerij zijn. We waren er al wat eerder, om dingen klaar te zetten. Het begon er al mee dat de PowerPoint vanaf de laptop niet op het beeldscherm voor presentatie kon worden geopend. Na meerdere malen en verschillende functies proberen, hebben we maar besloten het zonder beeld te doen. Gelukkig deden de filmpjes van Marjolijn het wel allemaal. Het was wel heel jammer dat de PowerPoint niet te openen was, want we en met name Lindsey had er heel veel tijd in gestoken.

We begonnen ermee onszelf voor te stellen en Petra vertelde in het kort wat de wet zorg en dwang inhoud. Daarna stelde ook de hele groep zich voor.

Lindsey en ik hebben een aantal voorbeelden van onvrijwillige zorg genoemd.

Ik heb het programma van de presentatie opgelezen.

Ieder moest uit kaarten voor zichzelf een held kiezen en daarover vertellen.

Toen zijn we de drie filmpjes van Marjolijn gaan kijken. Na een filmpje werd er eerst besproken wat ze er van vonden, voor het volgende filmpje.

Daarna moesten de studenten, in groepjes van 3, voorbeelden van onvrijwillige zorg gaan bedenken die zij tijdens hun werk/stage ervaren hadden. Daarover gingen ze in gesprek maar eerst was er een korte pauze.

Hierna moesten zij nog in groepjes het spel "leven in vrijheid" doen. Een aantal voorbeelden van zorg en dwang, die zij van hoog naar laag moesten leggen. Dat gingen zij daarna ook weer bespreken.

Na het invullen van een evaluatieformulier, heb ik de presentatie afgesloten.

We kregen applaus en in de evaluatieformulieren bijna alleen maar positieve reacties.

Ik vond het heel leuk om te doen. Alleen ook een beetje zwaar.

Een leuke ervaring!

Esther van den Boomgaard