

Stukje over de 2-daagse

Wat is de 2-daagse in Spelderholt?

De 2-daagse is voor mensen met een beperking of lichamelijke beperking hebben, voor de coaches die bij de LFB werken. De 2-daagse wordt 1 keer per jaar georganiseerd om bij elkaar te komen met alle collega's.

Wat heb je allemaal gedaan op de 2-daagse?

De 1^{ste} dag was het even wennen voor mij. We kregen uitleg van het programma en wat er verwacht wordt van mij tijdens de 2-daagse.

Welke workshop heb je gevolgd op de 2-daagse?

Ik volgde de workshop trainen met hart en ziel, dan moest je inleven hoe iemand iets verteld. Ik zat daar samen met Daniëlle en Harro, het was wel leuk, maar druk en veel prikkels.

Wat vond je van de 2-daagse?

Ik vond het leuk om in Spelderholt te zijn en het was wel druk maar leuk.

Wat vond je het allerleukste op de 2-daagse?

Ik kon niet slapen, het was zeer benauwd waar ik sliep. Ik heb toen nog even gezeten bij STERKplaats LFB Twente, het was supergezellig. Anne, Cyl, Frank, Anna, Rietje en Daniëlle waren er toen ook nog.

Wat heb je geleerd op de 2-daagse?

Ik heb geleerd om samen te werken met collega's van andere STERKplaatsen. En welke activiteiten LFB had georganiseerd. Het was erg gezellig.

Wat is het grappigste van de 2-daagse?

Dat Frank sliep in de badkamer, die kon ook niet slapen doordat iemand snurkte, net als ik.